

Avond 2 Identiteit

Johannes 1

1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

2 Dit was in het begin bij God.

3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.

5 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

(...)

14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond(en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

15 Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Hij was het van Wie ik zei: Deze Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik.

16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.

17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.

18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Lees deze tekst biddend door, als er zin is die je oplicht onderstreep die.

Kies een van de zinnen die je onderstreept hebt. Bid of de Heilige Geest je daarover iets wilt laten zien en begin als schrijvend te aanbidden:

Jezus ik dank u.....
