



Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Collecten

Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag collectedoel aangeven.

Diaconie: IBAN: NL17RABO0314100202

Kerkvoogdij: IBAN: NL67RABO0361328311

De opbrengst van de zendingsbussen van het 1^e halfjaar 2024 is bestemd voor fam. Blok, die eind 2024 worden uitgezonden voor de MAF. In 2024 start de familie met alle studies en voorbereidingen voor hun uitzending. MAF, "Flying for Life".



Meeleven

Dhr. H. Polder van de Akelei 15 te Dirksland is afgelopen donderdag verhuisd naar Bestenwaard, woongroep 117. Het adres van Bestenwaard is Essenlaan 101, 3247 GG Dirksland.

Basistraining Pastoraat

De volgende avond van de Basistraining Pastoraat is maandag 22 april: Onze identiteit en de levensfasen. De laatste avond van het seizoen is op dinsdag 14 mei: Omgaan met moeilijke mensen. De avonden zijn telkens van 19.30 – 21.00 uur in 'onder de wiek'. Ook welkom als je voor één bepaald thema wilt komen.

Seniorenmiddag

De seniorenmiddag van dinsdag 16 april is verplaatst naar dinsdag 23 april. De aanvang is om 14:00 uur in 'onder de wiek'. Naast de meditatie van ds. Vogel is Ellen Vreeswijk aanwezig om te vertellen over haar werk bij Elim. Ook voor u die niet eerder kwam is er plaats, naast de vaste bezoekers bent ook u van harte welkom! Als u opgehaald wilt worden kunt u bellen naar Alie van Loon 651661 of Jannie Hameete 603240.

Zangmiddag Oude Bieb

Op woensdagmiddag 24 april wordt er weer een zangmiddag georganiseerd in de Oude Bieb. Deze middag staat in het teken van Koningsdag en er worden vaderlandse liederen gezongen. De gedichten die Els van Wageningen zal voordragen gaan over de vrouwen van ons vorstenhuis. Aanvang: 14.00 uur, verwacht einde 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de koffie en thee wordt op prijs gesteld. Bent u ook weer van de (zang) partij?

Pastoraal spreekuur Oude Bieb. Iedere donderdag in 'de Oude Bieb' van 14:00 tot 15:00 uur.

Verwerkingsboekje

Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan in de bakjes bij de kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.

Welkomstdienst

Zondag 21 april is er om 10.00 uur een welkomstdienst, waarbij naast het orgel muziekgroep Difference een aantal liederen zal begeleiden. Het thema van de dienst is 'Roept God jou ook?' De welkomstdienst is een laagdrempelige dienst, waarbij iedereen welkom is. Als je iemand kent die nog nooit in de kerk is geweest of voor wie dit al lang geleden is, nodig hem of haar dan uit voor deze dienst!

Save the date: vrijwilligersavond 14 juni as.

We zijn als kerkenraad dankbaar dat zovelen van jullie zich inzetten voor onze mooie gemeente. We hopen dat die waardering gevoeld wordt. Om het ook zichtbaar te maken willen we voor alle vrijwilligers van de gemeente een gezellige avond organiseren waarin ontmoeting, waardering en gezelligheid samenkomen. Dit alles onder het thema: "bedankje, hapje, drankje". Binnenkort volgt meer info maar we hopen dat jullie 14 juni a.s. vrij willen houden!

Collecten:

1. Kerkdiensten Hernesseroord
 2. Kerk & Eredienst
 3. onder de wiek
- Zendingsbussen: Fam. Blok MAF

Morgendienst: 10:00 uur

Ds. H.J. Prozman, Nieuwkoop

Zingen:

Ps. 118 : 11

Ps. 97 : 7

Gz. 173 : 1,2

KL

Ps. 85 : 3,4

Ps. 89 : 19,20

Gz. 171 : 1,2

Schriftlezing: Hooglied 2:1-13 &
Marcus 5:38-45

Avonddienst: 18.00 uur

Ds. J.T. de Koning, Alphen a/d Rijn

Zingen:

Ps. 100 : 4

Ps. 95 : 1,4

Gz. 193 : 1,2 OTH

Ps. 62 : 5,7 NB

Gz. 455 : 3,4

Ps. 68 : 10

Schriftlezing: Marcus 8:22-35 &
Johannes 21:15-19

Pastoraat

Ds. J. de Jong

Bereikbaar via eigen sectie-ouderling.

Eindredactie Zondagsbrief

Johan van der Welle

Email Zondagsbrief

Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag
15.00 uur via:

zondagsbrief@hervormdirksland.nl

[Website www.hervormdirksland.nl](http://www.hervormdirksland.nl)

Liederen in de morgendienst.

Gezang 173

1. Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, -en Hij leeft;
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!

Kinderlied

Refrein

Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

2. En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet.

Refrein

Refrein

Hem zij de glorie, want Hij die overwon
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.

Liederen in de avonddienst.

Gezang 195

1. Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt;
in zijn zoon, in Christus Jezus,
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam;
Opgestaan en opgevaren,
troont Hij aan God's rechterhand.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer (4x),
Naam aller namen,
Naam aller namen.

Psalm 62

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.

Gezang 455

3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

2. De Koning op des Vaders troon,
de eerstgeboren uit de doon,
de bloed- en heilgetuige,
der vorsten Vorst, der heren Heer,
zij heerschappij en dank en eer.
Dat alle knie zich buige!

1. Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent.

Refrein

Gezang 171

1. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,
die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft,
die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.

2. Verdreven is de schaduw van de nacht,
en wie Hem wil aanvaarden wordt
eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.

Refrein

2. Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
Gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister,
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn Naam:
Jezus, U bent Heer, U bent Heer (4x),
Naam aller namen,
Naam aller namen,
Naam aller namen.

7. God stelde eens voor al zijn woord,
tot tweemaal toe heb ik 't gehoord,-
nu weet ik, dat Hij alle macht heeft.
Maar ook dat Gij genadig zijt,
o Here, die uw volk bevrijdt
en elk vergeldt wat hij betracht heeft.

4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?!