



Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Collecten

Via de QR-code, Appostel app of overmaking.
Graag collectedoel aangeven.

Diaconie: IBAN: NL17RABO0314100202

Kerkvoogdij: IBAN: NL67RABO0361328311

De opbrengst van de zendingsbussen van het 1^e halfjaar 2024 is bestemd voor fam. Blok, die eind 2024 worden uitgezonden voor de MAF.

Huwelijksjubileum Op 25 juni waren Tanja en Jan Leen den Dikken, Berberis 16, 3247 DS, 25 jaar getrouwd. Met dankbaarheid kijken ze terug op deze periode. Ze willen de Heere danken voor de tijd en de kinderen die ze samen mochten krijgen. Tegelijk zijn er grote zorgen om de gezondheid van Jan Leen. Ondanks deze grote zorgen, feliciteren we het echtpaar met het jubileum en wensen hen Gods zegen en ondersteuning toe. Wilt u als gemeente ook biddend rondom Jan Leen, Tanja en de kinderen staan.

Dankzegging Janet Stevens, Voorstraat 29, 3248 BL Melissant, is dankbaar dat de behandeling achter de rug is. Eveneens dankbaar is Piet Vogelaar, Philipshoofjesweg 34, 3247 XS, omdat hij afgelopen vrijdag mocht thuiskomen voor verder herstel na een onverwachtse operatie.

Meeleven Ria Leune, Boomvlietstraat 29, 3247 BP, zal op 3 juli een ingrijpende operatie ondergaan om een tumor te verwijderen. Daarna zullen nog verdere behandelingen nodig zijn. Wilt u aan haar denken in uw gebed!

In memoriam In de morgendienst zal een in memoriam worden gelezen in verband met het overlijden van Cornelia Alida Hoekman-Verbrugge op 19 juni in de leeftijd van 70 jaar. Na het in memoriam zingen we Psalm 43:4.

Vacatures kerkenraad (herinnering) Na een aantal verkiezingen zijn nog niet alle vacatures in de kerkenraad ingevuld. De vacatures van 1 pastorale ouderling en 1 diaken staan nog open. De vacature diaken is omgezet naar een diaken met bijzondere opdracht gericht op jeugd. Stemgerechtigde leden van de gemeente worden opnieuw uitgenodigd om namen in te dienen van belijdende lidmaten. Namen van lidmaten welke naar uw mening voor verkiezing of benoeming in aanmerking komen voor de genoemde vacatures. Deze namen kunnen, schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scribe (e-mail scribe@hervormdirksland.nl of op het adres Essenlaan 66, Dirksland) van de kerkenraad, tot uiterlijk woensdag 10 juli 2024. Formulieren welke voor dit doel kunnen worden gebruikt zijn beschikbaar bij de uitgang onder de toren. Hier is ook een lijst beschikbaar met de namen van de belijdende leden van onze gemeente. Het formulier is ook beschikbaar via de website.

Terugkoppeling kleine Kerkenraad In de kleine Kerkenraad van afgelopen maandag is het jaargesprek met de Evangelisatiecommissie en met de Liturgiecommissie geweest. Mooi – en tevens dankbaar – om te zien dat achter de schermen zoveel werk wordt verricht door deze beide commissies tot de opbouw van de gemeente van God. Jaarlijks gaan we dergelijke gesprekken inplannen om zo het contact te houden met de verschillende commissies die er in onze gemeente zijn.

Geluidsinstallatie Enige weken geleden is tijdens het dankgebed in de morgendienst de versterker van het schip kapot gegaan. Momenteel maken we gebruik van een tijdelijke oplossing. Tegelijkertijd loopt er een proces om prijsopgaaf te ontvangen voor verschillende opties. Medio september hoopt het college van kerkrentmeesters hierover een besluit te kunnen nemen, waarbij de hoop wordt uitgesproken dat we voor eind december alles weer perfect werkend zullen hebben. Tot die tijd laat de kwaliteit helaas iets te wensen over.

Aanbidding en gebed Vanavond na de avonddienst is er weer een moment van aanbidding en gebed in de kerk. Van harte welkom om aan te sluiten! Gebedspunten kunnen naar Daan 0630366216 of Wouter 0615108898.

Gebedskring Aanstane dinsdag 2 juli is er weer gebedskring in de consistoriekamer van 20.00 tot 21.00 uur. Van harte welkom om mee te bidden. Eventuele gebedspunten kunnen doorgegeven aan: Tanny Hagens 0612864241 of Nely den Hengst 0615830912.

Keigave Zaterdag Alle jongens en meiden van de basisschool worden uitgenodigd voor de Keigave Zaterdag op zaterdag 6 juli in de Vic. Om 12 uur starten we en krijgen de kinderen een heerlijke pannenkoekenlunch. Groep 1&2 gaat hun fiets versieren (vergeet niet je fiets mee te nemen) en groep 3 t/m 8 gaat zeskamp doen. Aanmelden via www.keigaafdirksland.nl. We zoeken nog dringend 4 begeleiders bij de zeskamp. Aanmelden via keigaaf@hervormdirksland.nl of Jacoline 0618232705.

Keigaaf Zondag 7 juli 10:00 uur vieren we een Keigaaf Koninklijk Feest aansluitend op de Keigave zaterdag van 6 juli. Kom je ook? Ds. H.N. Visser leidt de dienst en natuurlijk hopen we dat jullie er allemaal bij zijn. Neem een stoel mee en trek je mooie (prinsen- en prinsessen)kleding aan! Rond 11 uur is de dienst klaar en hebben we voor iedereen koffie, thee of limonade met wat lekkers. **Crèche en kinderdienst** Zondag 7 juli is de keigave kinderdienst in de Vic. Er is deze ochtend geen crèche in onder de wijk en geen kinderdienst. Tijdens de zomervakantie gaat de crèche gewoon door. De kinderdienst heeft een stop tijdens de zomervakantie. Zondag 1 september start de kinderdienst weer.

Collecten:

1. Youth for Christ
 2. Kerk & Eredienst
 3. Kinderdorp Borneo
- Zendingsbussen: Fam. Blok MAF

Morgendienst: 10.00 uur
Ds. J. van Belzen, Maassluis
Heilig Avondmaal
Zingen:

Ps. 84 : 2
Gz. 281 : 1,2,3,4
Ps. 68 : 10
Ps. 43 : 4
KL

Ps. 62 : 1,3,4 WK
Gz. 445 : 1,2,3
Ps. 138 : 2
Ps. 138 : 4

Gz. 173 : 1,2,3,4
Schriftlezing: Exod.33:12-23 &
Joh.1:17-18

15.45 uur HA Bestenwaard

Avonddienst: 18.00 uur
N. van Splunter, Rotterdam
Dankzegging Heilig Avondmaal
Zingen:

Ps. 78 : 1
Gz. 363 : 1,2,3 OTH
Ps. 139 : 1,14 NB
Ps. 36 : 1,2
Gz. 630 : 1,2 Opw.
Ps. 138 : 1,3,4

Schriftlezing: Efeze 3:1-13

Pastoraat Ds. J. de Jong
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling

Eindredactie Zondagsbrief
Johan van der Welle

Email Zondagsbrief Informatie aan-
leveren uiterlijk vrijdag 15.00 uur via:
zondagsbrief@hervormdirksland.nl
Website www.hervormdirksland.nl

18plussers Dank jullie wel voor het prachtige seizoen. We hopen na de zomer weer te starten en ook alle nieuwe 18plussers zijn dan van harte welkom! Als je meer wil weten of je alvast wil opgeven kan dat bij Geke van Gurp 0613840449 of Edwin van Leeuwen 0638606465. Voor nu een inspirerende zomer gewenst!

Pastoraal spreekuur Oude Bieb Iedere donderdag in 'de Oude Bieb' van 14:00 tot 15:00 uur.

Gezang 281

1. Heer, wij zijn bijeengekomen, mensen, overal vandaan;
had Gij ons niet meegenomen, niemand was hierheen
gegaan, want wij schromen hier te komen,
volop in het licht te staan.

3. Bron van liefde, zeer verheven, helder stralend als de zon,
bleef uw warmte weg, maar even, niemand die hier wezen
kon- hoogverheven licht ten leven
dat het duister overwon!

2. Komend uit een nacht van zonden, staan wij voor U, groot
en klein, en belijden onomwonden: schuldig zijn wij en
onrein. Ach, wij vonden zoveel zonden
dat zij niet te tellen zijn.

4. Laat uw liefde ons bestralen, laat het licht zijn om ons
heen; Gij vergeeft wel duizend malen, onze zonden, een voor
een. Als wij falen, weer verdwalen
schijnt uw licht, uw licht alleen!

Kinderlied

1. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de
storm tekeer. Leg maar gewoon je
hand, in die van onze Heer.

2. Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog
komt of pijn. De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

3. Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de
lichten uit. God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Psalm 62

1. Voorwaar, ik keer mij stil tot God.
Hij is mijn heil, mijn vaste rots.
Een schuilplaats wil Hij voor mij wezen.
Alleen bij Hem is hulp in nood. Hij is
mijn burcht, zijn macht is groot, ik
wankel niet, ik zal niet vrezén.

3. Wees stil, mijn ziel, keer u tot God.
Voorwaar, Hij is mijn vaste rots, van
Hem blijf ik mijn heil verwachten. Alleen
bij Hem is hulp in nood, Hij is mijn
burcht, zijn macht is groot, ik wankel
niet, Hij schenkt mij krachten.

4. In God is al mijn heil, mijn eer,
mijn sterke rots is God, de Heer,
mijn schuilplaats is Hij in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart.
Stort voor Hem uit geheel uw hart.
God is een toevlucht t' allen tijde.

Gezang 445

1. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn
Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de
vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in
uw bescherming, ik bouw op U en ga in
uwen Naam. Sterk in uw kracht, gerust
in uw bescherming, ik bouw op U en ga
in uwen Naam.

2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid
voelend. En telkens meer moet ik uw
kracht verstaan. Toch rijst in mij een
lied van overwinning. Ik bouw op U en
ga in uwen Naam. Toch rijst in mij een
lied van overwinning. Ik bouw op U en
ga in uwen Naam.

3. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn
Verlosser. Gij voert de strijd, de huld' is
U gewijd. In 't laatste uur zal 'k
zegevierend ingaan in rust met U, die
mij hebt voortgeleid. In 't laatste uur zal
'k zegevierend ingaan in rust met U, die
mij hebt voortgeleid.

Gezang 173

1. Halleluja! Lof zij het Lam, die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd; die dood geweest is, -en Hij
leeft; die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid
beveiligt!

3. Lof zij het Lam Gods metgezel, uit Davids zaad
d'Immanuël, God, in het vlees verschenen. In Hem die
wederkomen zal, In Hem aanbidde 't gans heelal
de Here, de Drie-ene!

2. De Koning op des Vaders troon, de eerstgeboren uit de
doon, de bloed- en heilgetuige, der vorsten Vorst, der heren
Heer, zij heerschappij en dank en eer.
Dat alle knie zich buige!

4. Aanbidt de Vader in het woord! Aanbidt de Zoon,
aan 't kruis doorboord! Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn gena, zijn liefde' en trouw,
halleluja, zal ons geen schepsel scheiden.

Gezang 363

1. U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U
en elkaar. Wij brengen U lof, geven U alle eer: eendrachtig,
veelstemmig en dankbaar. Jezus is Gastheer en nodigt ons
uit: waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest, die alles
geloofd en verdraagt. Streef naar de gaven die God aan ons
geeft: veelkleurig, verschillend en dienstbaar. Eenheid en
waarheid ontmoeten elkaar: liefde brengt samen, verbindt en
aanvaardt. **Refrein**

Refrein

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest; verbonden
in liefde, die U aan ons geeft.

3. U roept ons samen voor Woord en
gebed, als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en
recht; gebruiken met vreugde de
maaltijd. Wij breken het brood en
verstaan het geheim, om samen uw
kerk en van Christus te zijn. **Refrein**

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één! (2x)

Refrein (2x)

Psalm 139

1. HEER, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit
ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit
of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt toch open voor uw
aangezicht. Toets mij of niet een weg in mij, mij schaadt en
leidt aan U voorbij. O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Gezang 630

1. Op elk moment van mijn leven, in voor- of tegenspoed
aanbid ik U, mijn Jezus en dank U voor uw bloed.
Ik vind kracht in U, mijn Vader, als ik heel dichtbij U ben.
Mijn hart en mijn gedachten, worden warm als ik bedenk:

2. Op elk moment van mijn leven, bij dag en bij nacht, wil ik
uw woorden lezen, en dragen in mijn hart. In de stormen van
mijn leven, in de regen, in de kou, wil ik schuilen in uw vrede,
wil ik rusten in uw trouw. **Refrein**

Refrein Vader, U bent goed, U bent heilig, U bent liefde.
Jezus, U bent groot, U bent sterker dan de dood.
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart: 'Ik hou van U'.

Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart:
'Ik hou van U'.

Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?!