

Dirksland, 6 oktober 2024

WELKOM

Fijn dat je er (weer) bent!

Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal.

Vorige week lazen we de voorbereiding, daarin worden ons 3 vragen gesteld:

- Zie je dat je (1) doet en gedaan hebt?
- Geloof je dat al je zonden (2) zijn?
- Wil je echt leven naar Gods (3)?

Vandaag lezen we het volgende stuk, de uitleg. Waarom vieren we het Heilig Avondmaal?

- Denk aan het (4) van de Heere Jezus.
- Denk aan Zijn (5).
- Denk eraan dat Hij onze (6) heeft gedragen.
- Denk eraan dat wij daardoor (7) zijn en bij het (8) horen.

1.		2		14	3														
2.					13														
3.		5																	
4.		9	10																
5.	18	7																	
6.		6																	
7.	12					1													
8.			17	15	4	16									8	11			

Kies uit:

- lijden
- sterven
- zonden
- straf
- gered
- wil
- vergeven
- genadeverbond

Kortom:

	1	2	3		4	5	6		7	8	t
M		9	10	11							
	12	13	14	15	c	h	t	16	17	i	18



We lezen uit Johannes 15.

Jezus gebruikt de wijnstok als een (voor)beeld.

Wie is de wijnbouwer?

Wie is de ware wijnstok?

Wie zijn de ranken?

Elke rank moet worden gesnoeid. Dat is nodig, want snoeien doet groeien. Maar snoeien doet wel pijn. Alles wat niet goed is in jouw leven moet weg. Denk maar veel aan de Heere Jezus. Hij heeft ook pijn geleden om j ouw fouten.

Een rank kan niet groeien uit zichzelf. Hij moet vastzitten aan de hoofdstam. Blijf daarom dichtbij Jezus, dan blijft Hij bij jou en geeft jou wat je nodig hebt.

Wil je weten welke vruchten je nodig hebt? Dat staat in de druiventrossen.



..... vers 11

..... vers 9

Het thema van de preek ontdek je aan de hand van deze rebus



Kraak de code!



Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken.

1□ 2♥ 1♥ 2□ 1♥ 3□ 2□ 2♥ 3♥

4♥ 1♥ 4□ 5□ 5♥ 6♥ 6□ 1♥ 6♥ 5□ 9□ 2♥ 3♥ 7□ 3□

3♥ 7♥ 2♥ 9♥ 3□ 8♥ 5♥ 8□ 9□ 9♥ 2♥ 11□ 2♥ 6♥ 10□ 1♥ 2□

6□ 2♥ 1♥ 6□ 4□ 8□ 8□ 10♥ 3□ 4♥ 1♥ 1♥ 9□

4♥ 4□ 7♥ 11♥ 10□ 3□



Codekraker											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
□	w	m	t	r	b	d	f	a	l	h	k
♥	e	i	j	v	o	n	u	z	s	g	c

Jezus zegt dat we veel goeds kunnen doen als we met Hem verbonden blijven. Zoek de vijf grote druiven, dit zijn de beginletters. Volg de lijntjes die de druiven verbinden en vind de vijf woorden.



Je moet van harte met anderen.

Je moet voor elkaar zijn,
en hebben met elkaar.

Denk niet aan jezelf, maar
elkaar en elkaars fouten.

Hoe noem je twee vruchten
die plezier hebben in hun
BANANASAS werk?