

Dirksland, 17 november 2024



Fijn dat je er (weer) bent!

Los de rebus op en je weet het thema van deze dienst:



BIJBELLEZEN

Vanmorgen lezen we uit het Bijbelboek hoofdstuk

In de tekst van de preek (vers 23) staat: '**Laten we blijven geloven in wat Hij heeft beloofd, zonder eraan te twifelen. Want Hij die het beloofd heeft, is trouw**'.

Weet jij wat God aan ons heeft beloofd?

.....
.....

God houdt van ons en is altijd bij ons. Je kunt altijd op Hem rekenen.

Hoe merk jij dat God bij jou is?

.....
.....

In vers 24 staat: 'Laten we goed voor elkaar zorgen en elkaar liefhebben'.

Op welke manier doe jij dit?

.....
.....

Bij het dopen zegt de dominee: 'Ik doop je in de Naam van de **Vader** en van de **Zoon** en van de **Heilige Geest**. Wat betekent dit?

Om hier achter te komen moet je elk blauw hokje verbinden met het juiste oranje hokje:

God de Vader..

.. belooft dat Hij al je zonden wil vergeven, omdat Hij de straf daarvoor aan het kruis gedragen heeft.

God de Zoon..

.. wil in je hart wonen om je te leren leven zoals God het wil.

God de Heilige Geest..

.. roept je bij je naam en zegt: je bent van Mij! Hij belooft dat Hij als een vader voor je wil zorgen.

Kruiswoordpuzzel

Schrijf de ontbrekende woorden in de hokjes bij de juiste cijfers.

De hokjes met een extra letter erin, vormen samen de oplossing.

1. God roept je bij je
2. In de naam van de Vader, Zoon en Heilige
3. God zorgt voor je als een
4. Kinderen worden met gedoopt
5. Het doopwater is het teken van het van Jezus



Oplossing



In de doop maakt God een vaste afspraak met jou, die altijd blijft bestaan. De Bijbel noemt die afspraak een





De geest van
God heeft mij

gemaakt,

de adem van de

ontzagwekkende

doet mij

leven.

