



Welkom

Wat fijn dat je er weer bent, in deze dienst zal het avondmaal worden bediend.

Als je niet doet wat God wil, kies je tegen Hem.

‘Maar ik doe al zoveel foute dingen, God is daar vast nog boos om’, denk je dan . Weet je dat als je ‘sorry’ tegen God zegt, het weer helemaal goed is tussen God en jou. God denkt zelfs niet meer aan je zonden. Het is alsof je het nooit gedaan heb.

Streep elke tweede letter weg:

**Eaebnc cdherfishtiejnk ilsm noipeqtr psetrufvewcxty ,
mhayair Gwozde woirkl aelrltey frotuetwer
vcedregfegvhein.**

Wat staat er?:

.....
.....



In Jezus Christus zien we het licht. De schitterende namen uit Jesaja 9 laten ons zien wie Hij is, en hoe Hij het licht is dat we zien en dat ons leven verlicht.



Lees de voorspelling van Jesaja.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Het **volk** dat nu in het **donker** leeft, zal een **stralend** licht zien.
Er is een **kind geboren**, we hebben weer een koning.
En zo zullen de mensen hem noemen:
Wijze Bestuurder,
Sterke God,
Vader voor **Altijd**,
Koning van de **Vrede**.
Zijn **macht** zal steeds groter worden, en er zal altijd vrede zijn.
en hij zal koning zijn.
zoals **David** was,
rechtvaardig en **eerlijk**.
voor altijd en eeuwig.
De machtige **Heer** zal daarvoor **zorgen**, het zal zeker gebeuren.

r	d	d	o	g	r	e	e	h
e	n	k	j	i	l	r	e	e
d	i	a	n	d	a	v	i	d
r	k	l	e	r	d	e	g	M
u	s	t	r	a	l	e	n	d
u	e	i	o	a	m	z	i	z
t	r	j	b	v	a	j	n	o
s	e	d	e	t	c	i	o	r
e	d	k	g	h	h	w	k	g
b	a	s	r	c	t	c	s	e
i	v	v	r	e	d	e	i	n
v	o	l	k	r	t	a	s	l
r	e	k	n	o	d	s		

Er blijven nog letters over.
Het zijn 2 woorden.
Schrijf die woorden op de streep:
Dit is de voorspelling van de geboorte van Jezus,

Paulus schrijft dat Jezus Christus is gekomen voor ons en Zijn leven voor ons heeft gegeven. We zien dat deze ochtend voor ons in het avondmaal. Hij heeft zijn leven gegeven, zodat wij in Zijn licht komen. Iedere keer dat je voelt dat je in het duister staat, mag je kijken naar Christus, je bent nu in het licht!

DE HEER IS MIJN HERDER

De Heer zorgt voor mij, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.

Hij geeft me alles wat ik nodig heb.

Hij leidt mij, zoals een herder zijn schapen leidt naar groen gras en fris water.

Bij de Heer ben ik veilig, hij geeft mij nieuwe kracht, zo goed is hij.

(Help de herder de weg te zoeken naar het schaap)





"Het licht schijnt
in de duisternis en de
duisternis heeft het niet in
haar macht gekregen."

Johannes 1:5

