

Welkom in de kerk!



Fijn dat je er (weer) bent!

Los de rebus op en je weet het thema van deze dienst:



Bijbellezen

We lezen vandaag in de Bijbel over de roeping van Levi.

Weet jij welk beroep Levi had voordat hij Jezus ging volgen?

Wat zou jij doen als Jezus je vroeg om alles achter te laten en Hem te volgen?

Wie nodigde Levi uit voor de maaltijd in zijn huis?

Wat kunnen we ervan leren dat Jezus met iedereen omging, zelfs met mensen die anderen niet leuk vonden?

Zou jij later ook aan het Avondmaal willen gaan? Waarom wel of niet?



Luisteren

Streek de woorden weg die jij hoort in de preek. Krijg jij vier op een rij?

Jezus	Levi	Avondmaal	geloof
brood	wijn	volgen	liefde
bloed	God	Lukas	Mattheüs
vergeving	lichaam	tollenaar	maaltijd

Wat is het Heilig Avondmaal?

Vorige week lezen we het begin van het formulier om het Heilig Avondmaal te houden. Daarin worden drie vragen gesteld:

- Zie je dat je(5) doet en gedaan hebt?
- Geloof je dat al je zonden zijn(1)?
- Wil je echt leven naar Gods ...(4)?

Vandaag lezen we het volgende stuk, de uitleg:

Waarom vieren we het Heilig Avondmaal?

- Denk aan het ...(6) van de Heere Jezus.
- Denk aan Zijn ...(2).
- Denk er aan dat Hij onze(2) heeft gedragen.
- Denk er aan dat wij daardoor ...(3) zijn en bij het(3) horen!



Kies uit deze woorden
en vul ze in de puzzel in:

lijden
sterven
zonden
straf
gered
wil
vergeven
genadeverbond



Oplossing



www.KleurVersjes.nl

BEDENK

toch hoe GROOT
de LIEFDE is die de
VADER ons heeft
GESCHONKEN



We worden KINDEREN van GOD
genoemd en DAT ZIJN WE ook

1 Johannes 3 vers 1