



Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Collecten Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag collectedoel aangeven.

Diaconie: IBAN: NL17RABO0314100202

Kerkvoogdij: IBAN: NL67RABO0361328311

De opbrengst van de zendingsbussen van het 1^{ste} halfjaar 2025 is bestemd voor de fam. Blok, uitgezonden voor de MAF.

Zieken Mevrouw Kieviet-Grootenboer (Koetertje 5, 3247LW) is dankbaar dat ze is ontslagen uit het ziekenhuis. Ze verblijft voor verder herstel in het Zorghotel van de Vliedberg te Ouddorp.

Zeer grote zorgen zijn er bij Raymon de Man (Bloemenweg 6, 3247GA). Opnieuw groeit er iets in zijn hersenen in een gebied dat niet te opereren valt. Medisch gezien is er nog één mogelijkheid immunotherapie, deze is gestart. We hopen en bidden of God een wonder wil doen en dit wil zegenen.

Overleden Afgelopen zondagmiddag is Robert Hedinger, de man van Ria Schaap, overleden. In de morgendienst baden we voor hem en zijn gezin. Zij waren jarenlang uitgezonden door onze gemeente voor Wycliffe bijbelvertalers.

Op 4 februari is in Nieuw Rijsenburgh overleden mevrouw Clara Smit-Sandifort op de leeftijd van 94 jaar. Zij was weduwe sinds 2021 van de heer Adri Smit. De dankdienst voor haar leven zal gehouden worden op maandag 10 februari om 13:00 uur in onder de wijk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Staakweg. We condoleren de beide families van harte en wensen hen en allen die om hen heen staan veel sterkte, Troost en Gods nabijheid.

Keigaaf – dringende oproep Hierbij een dringende oproep voor de Keigave Voorjaarsdag op woensdag 26 februari. Er zijn nog 15 vrijwilligers nodig. Het gaat om het begeleiden van spelletjes, creatieve activiteiten, schminken en de catering. Aanmelden als vrijwilliger kan via keigaaf@hervormdirksland.nl of stuur een berichtje naar 0613539333.

Kerkenraadsvergadering A.s. dinsdag vergadert de kerkenraad. Op de agenda o.a. namen voor de vacature van ouderling, bespreking advies van de beroepscommissie en nadenken over de benoeming van een ouderling met bijzondere opdracht (coördinator). De vorige betrokkene heeft, na een verkennend gesprek, aangegeven de benoeming niet te willen overwegen.

Meet&Eat 15 maart Zin in een diner dat in teken staat van ontmoeting en gezelligheid? Op 15 maart is er weer een Meet&Eat gepland. We zien uit naar uw opgave als eter of kok. Opgeven kan tot uiterlijk 2 maart via de doos in de kerk of www.hervormdirksland.nl, meeteat@hervormdirksland.nl,

Welkomstdienst Op 16 februari is er een welkomstdienst, van harte uitgenodigd om je vriend, vriendin, collega, burens of andere bekenden mee te nemen naar deze dienst. Muzikale begeleiding wordt verzorgd door muziekgroep van de kerk Glorify. Ds. G.J.H. Vogel zal voorgaan.

Verjaringsfonds in verband met haar gezondheid stopt Marian de Munck met het coördineren van het verjaringsfonds. Ze heeft de organisatie heel lang op zich genomen. Namens de andere dames van het verjaringsfonds willen we haar daarvoor heel hartelijk bedanken! We wensen Marjan met Kees Gods zegen op hun pad. We gaan overleggen hoe we het verder zal worden opgepakt en hopen dat in de volgende Gemeentecontact te kunnen vermelden.

Follow Me "Johannes de Doper: een levende getuige". Daar gaan we het over hebben tijdens de Follow Me van komende week. En we denken na over hoe je als jongere in onze tijd een getuige van Christus kan zijn. Denk daar alvast maar over na. Tot later, bij de Follow Me!

16PLUS Welkom a.s. maandagavond om 20.00 uur voor weer een goed gesprek rondom het Bijbelboek Numeri. Het thema van het programma luidt: "in de leerschool van de Geest." We lezen daar over Mozes die niet alles alleen kon dragen. Ben jij meer een solist of een teamplayer? Tot maandagavond!

18PLUS Zometeen na de dienst is er weer 18+!! We zitten dit keer in onder wijk. Er is koffie, thee of wat fris. Nemen jullie zelf wat lekkers mee voor erbij? Tot straks!

Meetpoint Alle jongeren van 16 t/m 20 jaar zijn vanavond aansluitend aan de avonddienst weer van harte welkom in onder de wijk! We willen met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een Bijbels thema. Neem gerust je vrienden mee! Om 21.00u zal de avond afgelopen zijn.

Teenz Aanstaaende vrijdag, 14 februari is er weer een Teenz avond! We verwachten jullie om 19.30 in onder de wijk. Om 21.30 sluiten we de avond af. Tot dan!

Gebedskring Dinsdag 11 februari is er weer gebedskring in de consistoriekamer van 20.00 tot 21.00. Van harte welkom om mee te bidden. Eventuele gebedspunten kunnen worden doorgegeven aan: Tanny 0612864241 of Nely 0615830912.

Training Gebedsministry De 2e trainingsavond voor Gebedsministry is op donderdag 13 februari van 19.30 – 21.00 uur in Dijkgraaf Support, Nijverheidsweg 6-8, 3247 XX Dirksland. Contactadres: gebedsministry@gmail.com De volgende avond is 6 maart.

Collecten:

1. De Hoop
 2. Kerk & Eredienst
 3. ELIM (Ellen Vreeswijk)
- Zendingsbussen: fam. Blok

Morgendienst: 10:00 uur

Bediening Heilig Avondmaal

Ds. J.J. van Holtten, Stad a/h Haringvliet

Zingen:

Ps. 116 : 4

Gz. 324 : 1,3,4

KL

Ps. 65 : 2

Gz. 328 : 1,2

Ps. 86 : 3

Ps. 86 : 6

Ps. 66 : 8,10

Schriftlezing: Luk.5:27-32

Voortzetting Heilig Avondmaal

15:45 Vroonlande

Ds. J. het Lam Wezep

Avonddienst: 18.00 uur

Dankzegging Heilig Avondmaal

Ds. Ds. J. het Lam Wezep

Zingen:

Ps. 105 : 2

Gz. 869 Opw

Ps. 131 : 1,2 NB

Ps. 100 : 1,2

Gz. 440 : 1,2 LvdK

Ps. 62 : 1,4 NB

Schriftlezing: Matt.11:23-30

Pastoraat

Bereikbaar via eigen sectie-ouderling.

Eindredactie Zondagsbrief

Johan van der Welle

Email Zondagsbrief

Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag

15.00 uur via:

zondagsbrief@hervormdirksland.nl

Onder de Wiek Mocht je een ruimte willen reserveren, mail dan naar beheer@onderdewiek.nl. Hiermee wordt je verzoek dan verwerkt. Een nieuw koffiezetapparaat met passende gekleurde mokken, maakt voor kleine gezelschappen zelfstandig koffiezetten mogelijk. Fijn gebruik gemaakt van de ruimte? Kijk voor het verlaten even achterom of je alles netjes achter laat.

Gezang 324

1. Alles in allen zult Gij voor ons zijn.
Een voorsmaak mogen wij van U ontvangen.
Allen die naar U uitzien met verlangen.
Zult Gij verzadigen met brood en wijn.

4. Geef ons uw Geest want ons geloof is klein.
Geef ons door brood en wijn weer nieuwe krachten.
Ons hart omhoog! vanwaar wij U verwachten:
alles in allen wilt Gij voor ons zijn.

1. Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent.

Refrein

Gezang 328

1. Heer, wij komen vol verlangen,
op uw roepstem naar uw dis,
want door schuld met schrik bevangen
zoekt ons hart vergiffenis:
slechts in U bestaat ons leven,
die uw bloed voor ons woudt geven;
laat ons dan in brood en wijn
met Uzelf gespijzigd zijn.

Gezang 869

1. Maak dit huis tot een huis van gebed,
waar U tastbaar aanwezig bent;
vol van uw glorie, vol van uw naam.
Alles wordt stil,
slechts één stem spreekt ons aan.
Maak dit huis tot een huis van gebed.
Maak dit huis tot een huis van gebed.

Refrein (2x)

Wij buigen neer voor U
en wij verwachten U.
Bouw de ruïnes op, herstel uw kerk, Heer!
Kom, stort uw Geest op ons,
blaas ons nieuw leven in,
want wij verlangen naar herleving, Jezus.

Psalm 131

1. O Heer, er is geen trots in mij,
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij,
ik zoek niet met een waanwijs oog
naar wat te groot is en te hoog.
2. Heb ik mijn ziel niet naar uw wil
gevoegd in vrede, mild en stil,
zoals het pas gespeende kind
troost in zijn moeders armen vindt?

2. Het is het eeuwige erbarmen,
dat mijn besef te boven gaat,
het zijn de liefdevolle armen,
het is zijn hart, dat openstaat.
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft
die Hem het hart gebroken heeft.

3. Gij, enig hemels brood dat tot ons kwam,
leer ons gedenken hoe Gij werd gebroken,
hoe Gij vervulde wat Gij had gesproken,
hoe Gij voor ons de zonde op U nam.

Kinderlied Refrein

Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

2. En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet.

Refrein

2. Sterk ons wankelend vertrouwen,
geef ons zelf wat Gij gebodt:
dat wij met oprecht berouwen
enkel rusten in uw dood;
ja, vervul ons met uw krachten,
opdat wij uw wet betrachten,
zegen zo uw sacrament,
dat ons hart U steeds meer kent.

2. Laat de beenderen weer leven, Heer.
Wek ze op, als uw kerk profeteert;
vol van uw glorie, vol van uw naam.
Alles wordt stil,
slechts één stem spreekt ons aan.
Laat de beenderen weer leven, Heer.
Laat de beenderen weer leven, Heer.

3. Zet uw kerk weer in vuur en vlam,
Heilig God, dat ons hart weer brandt;
vol van uw glorie, vol van uw naam.
Alles wordt stil,
slechts één stem spreekt ons aan.
Zet uw kerk weer in vuur en vlam.
Zet uw kerk weer in vuur en vlam.

Gezang 440

1. Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht:
de dood van Christus voor de zonden,
van eeuwigheid als grond gelegd.
Die grond zal onverwrikt bestaan,
als aard' en hemel ondergaan.

Psalm 62

1. Mijn ziel is stil *tot God* mijn Heer,
van *Hem verwacht ik altijd* weer
mijn *heil*, - op *Hem toch kan ik*
bouwen.
Ik *wankel* niet, want *Hij* staat vast:
mijn *toevlucht*, als het water wast,
mijn *rots*, mijn *enige* vertrouwen.

4. Wees stil, mijn ziel, *tot God* uw
Heer, Hij *immers schenkt u altijd*
weer zijn *heil*, - op *Hem toch kunt gij*
bouwen.
Wankel dan niet, want *Hij* staat vast,
Hij *is*, ook als het onheil wast,
uw *rots*, uw *enige* vertrouwen.

Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?!