

WELKOMSTDIENST

" MENS ERGER JE NIET "

**Hervormde kerk Dirksland
16 februari 2025, 10:00 uur**

DS. G.J.H. VOGEL

MUZIEK: GLORIFY

ORGANIST: CLAUDIA V.D PIJL



Voor de dienst: Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen (staande): *Stil, mijn ziel, wees stil*

Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang,
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds, Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

(Refrein)

*God, U bent mijn God, en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen. Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.*

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af,
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild,
tegen de pijlen van verleiding. *(Refrein)*

Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los,
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht,
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. *(Refrein)*

*God, U bent mijn God, en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen. Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.
Ik rust in U alleen.
Ik rust in U alleen.*

Stil gebed (staande)

Onze hulp: De dominee spreekt voor de Here God uit dat wij deze morgen
Zijn Hulp nodig hebben

Groet: De dominee begroet ons in de naam van God

Zingen (staande): *Adembenemend*

Uw majesteit is onaantastbaar
Niemand is aan U gelijk
Onvolprezen, zonder weerga
Koning van het hemelrijk

Oorverdovend als de donder
Helder als een bliksemschicht
Oogverblindend is de luister
Van Uw heilig aangezicht

Toch bent U niet onbereikbaar
Door Uw Geest woont U in mij
U bent alomtegenwoordig:
Overal altijd nabij

(Refrein)

*U bent adembenemend, Eindeloos mooi
Overstijgt wat een mens
Ooit heeft gezien, gehoord, bedacht
U bent meer dan bijzonder, Buitengewoon
Niets is vergelijkbaar
Met Uw majesteit en pracht*

Uw werken zijn verbazingwekkend
Schoonheid die de schepping vult
Onuitspreek'lijk is de grootsheid
Waarmee U zich heeft omhuld
Ondoorgrond'lijk zijn Uw wegen
Onvoorstelbaar is Uw macht
Uw gedachten zijn ongrijpbaar
Ontzagwekkend is Uw kracht

Toch bent U niet onbereikbaar
Door uw Geest woont U in mij
U bent alomtegenwoordig:
Overal altijd nabij

(Refrein)

Uw wijsheid is onovertroffen
En uw Woord zal nooit vergaan
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan
Onweerstaanbaar is uw liefde
Uw genade ongekend
Here U bent onbeschrijflijk
Want U bent wie U bent

(Refrein 2x)

Mijn Jezus, mijn redder

Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van uw liefde, Heer.
Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

(Refrein)

*Juich voor de Heer,
heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven, want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.*

Hier in Uw heiligdom

Hier in uw heiligdom,
dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U,
met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.

Rein door uw zuiver bloed,
met zekerheid
dat wij geborgen in uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest.

Heer, ik wil horen uw zachte stem.
Laat and're stemmen in mij zwijgen.
Open mijn ogen,
Heer opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.

De Tien Geboden

Zingen: *Ik zal de Here God liefhebben*

Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart
Met mijn hele ziel, mijn hele verstand
Ik zal mijn naaste liefhebben als mijzelf
Als ik ga
Of sta
Of wacht op Zijn ja
Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart

In memoriam mevr. Smit-Sandifort Gezang 356

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Gebed om de hulp van de Heilige Geest bij het lezen van de Bijbel

Zingen kinderlied: *'k Heb je lief met de liefde van de Heer*

1^e x Glorify - 2^e x +kinderen - 3^e x +gemeente

'k Heb je lief, met de liefde van de Heer. 2x
Want ik zie in jou, de grootheid van zijn naam.
'k Heb je lief met de liefde van de Heer.

Schriftlezing: Psalm 37:1-11 NBV21

¹Van David. Erger je niet aan slechte mensen,
wees niet jaloers op wie kwaad doen,

²zij verdorren snel als gras,
zij verwelken als het jonge groen.

³Vertrouw op de HEER en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig.

⁴Zoek je geluk bij de HEER,
Hij zal geven wat je hart verlangt.

⁵Leg je leven in de handen van de HEER,
vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen:

⁶het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.

⁷Blijf kalm en wacht op de HEER,
erger je niet aan wie slaagt in het leven,
aan wie met listen te werk gaat.

⁸Wind je niet op, laat je woede varen,
erger je niet, dat brengt maar onheil.

⁹Slechte mensen worden verdelgd,
wie hopen op de HEER, zullen het land bezitten.

¹⁰Nog even, en verdwenen is de zondaar,
je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet.

¹¹Wie nederig zijn, zullen het land bezitten
en gelukkig leven in overvloed en vrede.

Zingen: Psalm 25 : 2 en 4

2 HEER', *ai, maak mij Uwe wegen*
door Uw woord en Geest bekend;
leer mij, *hoe die zijn gelegen*
en waarheen G' Uw treden wendt:
leid mij *in Uw waarheid*, leer
ijv'rig mij *Uw wet betrachten*,
want Gij *zijt mijn heil*, o HEER',
'k blijf U *al den dag verwachten*.

4 'HEEREN *goedheid kent geen palen*.
God is *recht*, dus zal Hij door
onderwijzing hen, die dwalen,
brengen *in het rechte spoor*.
Hij zal *leiden 't zacht gemoed*
in het effen recht des HEEREN,
wie Hem *need'rig valt te voet*,
zal van *Hem Zijn wegen* leren

Preek over het thema 'Mens erger je niet'

Luisterlied: *In Christ alone (Jezus alleen) vanaf couplet 3 met gemeente*

1 In Christ alone my hope is found,
He is my light, my strength, my song;
this Cornerstone, this solid Ground,
firm through the fiercest drought and
storm. What heights of love, what
depths of peace, when fears are
stilled, when strivings cease!
My Comforter, my All in All,
here in the love of Christ I stand.

3 Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!
Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Zingen: *Al wat ik ben*

Al wat ik ben, leg ik in Uw hand,
ik geef mijzelf volledig.
Mijn leven rust
in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.

Zo wandel ik, heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn, vertroost U mij.
En ik vertrouw, op wat U belooft,
Uw woord staat vast, voor eeuwig.

2 In Christ alone! who took on flesh
Fulness of God in helpless babe!
This gift of love and righteousness
Scorned by the ones he came to save:
Till on that cross as Jesus died,
The wrath of God was satisfied -
For every sin on Him was laid;
Here in the death of Christ I live.

4 Geen levensangst, geen
stervensnood; dat is de kracht, waar
ik in sta. Van eerste stap tot aan de
dood, leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn
naam; in die verwachting houd ik
stand. In Hem alleen, in Hem alleen!

Jezus, ik geloof in U.)
Jezus, ik vertrouw op U.)
En de reden dat ik leef,) 2x
de reden dat ik zing...)
bent U alleen.

Ik aanbid U,)
ik aanbid u, Heer.) 2x

Ik vertrouw U,)
ik vertrouw op U.) 2x

Jezus, ik geloof in U.)
Jezus, ik vertrouw op U.)
En de reden dat ik leef,) 2x
de reden dat ik zing...)
bent U alleen.

We danken de Heer en bidden voor anderen

Onze gaven worden ingezameld (*een vrijwillige bijdrage aan de doelen die op het scherm vermeld staan, dit kan een manier zijn om God te danken voor wat je hebt en zo anderen te helpen*)

Zingen (staande): Jezus, U blijft niet op afstand staan

Jezus, U blijft niet op afstand staan:
U bent één gebed bij mij vandaan.
Niemand anders komt zo dichtbij,
U bent hier en woont in mij.

Hier ben ik in uw aanwezigheid.
Breek de muur af die mij van U scheidt.
Leer mij steeds meer uw stem verstaan:
kom tot mij en spreek mij aan.

(Refrein)

*De Heer is hier, Hij die de vrede bracht,
leidt ons in liefde naar Gods vaderhart.
Hij zegent jou en mij: Hij is hier en maakt ons vrij.*

Heer, ontmoet mijn hart en maak het vrij.
Neem de onrust weg en zegen mij.
Schenk uw vrede die bij mij blijft;
liefde die mijn angst verdrijft.

Heer, U bent het rustpunt van mijn hart.
In uw armen vind ik nieuwe kracht.
Niemand anders dan U alleen,
draagt mij door dit leven heen. (*Refrein 2x*)

**Aan het einde van de dienst is het niet nodig met lege handen weg te gaan:
we ontvangen de zegen van onze God
Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed**

Na de dienst: U geeft rust

U geeft rust. In mijn ziel. U geeft rust, u geeft rust in mijn ziel

De aarde kent uw grote kracht. Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep, wordt stil voor U, die alles schiep.

Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik naar U. Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust. Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik naar U. U geeft rust in mij.

Geef mij geloof dat niet bezwijkt, ook als de twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij, verdwijnt in zee, de weg is vrij.

Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik naar U. Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust. Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik naar U. U geeft rust in mij.

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam. U geeft rust in mijn ziel.

Moedig elkaar aan



Ik ga naar iedere bijeenkomst.
De omgang moedigt mij steeds aan,
want daar is eenheid, daar is liefde,
wij hebben aandacht voor elkaar.
O God, u gaf mij een familie.
Dat geeft mij moed om door te gaan.
In uw gemeente ben ik veilig,
omdat er vrienden naast mij staan.

Soms voel ik mij een beetje somber.
Dan beurt een vrolijk woord mij op.
Een vriend weet mij altijd te troosten.
Zo helpt hij mij erbovenop.
O God, ik zal mijn vrienden sterken.
En wie er struikelt grijp ik vast.
Ik wil voor anderen een steun zijn.
Ik zal ze helpen met hun last.

Ik weet dat uw dag dichterbij komt.
Dat zie ik dankzij mijn geloof.
Als ik bijeenkomsten zou missen,
dan wordt mijn waakzaamheid gedoofd.
O God, ik zal bij uw volk blijven.
Ik wil u dienen voor altijd.
Ik voel mij thuis in de gemeente,
die plaats van rust en veiligheid.

Is er iets waarvoor u of jij graag persoonlijk gebed wilt ontvangen dan kan dat. Achter in de kerk en bij de preekstoel staan mensen klaar om met u/jou te bidden. U/jij kunt met hen in vertrouwen delen waarvoor u/jij gebed wilt. Zij zullen, als u of jij dat toestaat, de hand op je schouder leggen en samen met en voor u/jou bidden. Ook kan hier aangegeven worden of u/jij naar aanleiding van de dienst nog een pastoraal gesprek wil.

Na de dienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie, thee, limonade buiten of onder de toren.

Onze kerkdiensten zijn elke zondag om 10.00 en 18.00 uur.

Ook zijn onze diensten live of achteraf te beluisteren via:
www.kerkdienstgemist.nl



De volgende welkomstdiensten:

Zondag 27 april 2025 10.00 uur ds. R. van Putten

Zondag 20 juli 2025 10.00 uur Keigave dienst (Victoriahal) Annegreet van Putten

Zondag 28 september 2025 10.00 uur Alphadienst ds. G.J.H. Vogel

Zondag 26 oktober 2025 18.00 uur ds. J. het Lam

Vriendelijk verzoek om deze orde van dienst mee naar huis te nemen.