



*Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee,
ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden.*

Psalm 139: 9-10

Beste bidders,

Een stukje uit een veel gelezen Psalm. Maar voor iedereen een troost en bemoediging. Al gaan we ver weg, naar Australië, Oeganda, of waar dan ook, of als we in Nederland blijven, God zal altijd bij ons blijven. Niets is te ver weg in letterlijke afstand, maar ook in geestelijke afstand, we mogen altijd weten dat God ons zal vasthouden.

Update Familie Blok



Niels en Andréa zijn op dit moment in Australië voor trainingen. Voordat ze aan deze trainingen begonnen, hadden ze het geluk om de reis te kunnen combineren met een week familiebezoek. Het was genieten om de familie weer te ontmoeten en beter te leren kennen (ook voor Luca en Sem). Het was ook fijn om te merken hoe betrokken ze zijn met de missie en voor ons meebidden.

De eerste week training was gericht op veiligheid. Een intensieve training met lange dagen en pittige onderwerpen die besproken en geoefend werden als overval, ontvoering, ondervraging en

schietpartijen. Erg waardevol was het om dit alles in Christelijk perspectief van missie te krijgen.

Afgelopen week was het 'orientatieweek', waarin de lessen gericht waren op het voorzien van informatie over de werkwijze van MAF en wat je als MAF zending op het veld kunt verwachten. Naast de lessen was er ruimte voor ontmoeting met andere MAF medewerkers en was er dagelijks gebed met een mentor. Erg mooi om te zien dat MAF hun medewerkers waardeert en zorg voor ze wil dragen.

Tijdens de twee weken van training, hadden Luca en Sem hun eigen kinderprogramma. Ook voor hen was er aandacht voor de komende tijd van veranderingen. Af en toe was het even lastig zonder hun papa en mama, maar gelukkig hebben ze verder een goede tijd gehad.



Verder hebben Niels en Andréa een link familie gekregen vanuit MAF Oeganda die hun kan helpen met de praktische voorbereidingen de komende tijd. Alles gaat zo meer en meer concreet worden.



Dankpunten

- † Fijne tijd die doorgebracht kon worden met familie.
- † Waardevolle en leerzame trainingen.
- † Mooie ontmoetingen met veel MAF medewerkers uit verschillende programma's.
- † Momenten van genieten als gezin in de ontzettend mooie natuur in Australië.

Gebedspunten

- † Het vele afscheid nemen van mensen, waarvan we hebben genoten de afgelopen weken (ook Luca van zijn nieuwe vriendinnetjes). Iets wat erbij hoort, maar soms toch niet leuk.
- † Goede vlucht terug naar Nederland (op 17-2).
- † Bescherming voor de geoefende (nood)situaties.
- † Goed contact met de link-familie en wijsheid, overzicht, plezier in de voorbereidingen de komende maanden.

Veel dank voor uw gebed en medeleven.

Mocht u de gebedsbrief per post willen ontvangen, dan kunt u dit doorgeven via gebed-blokfamilie@outlook.com.

