

# WELKOM

**Wat fijn dat je  
(weer) in de  
kerk bent!**

Vandaag is het de 5<sup>e</sup> Lijdenszondag.  
Over drie weken vieren we \_\_\_\_\_!

*Doorloop het doolhof.  
Alleen als je de  
goede weg volgt, vind  
je waar het in deze  
dienst over gaat!*

*Oplossing:*  
.....



## Kruiswoordpuzzel

We lezen uit de (3) uit Lukas 22 waar het gaat over 'Het Laatste (7)'. Jezus deelt (5) en (13) en legt uit dat dit symbool staat voor Zijn (11) en (3). Jezus vertelt dat Hij binnenkort zal (2) en dat één van Zijn discipelen Hem zal (1). De discipelen vragen zich af wie (6) zou verraden. Daarna krijgen de discipelen (9) over wie van hen de belangrijkste is. In vers 27 zegt Jezus dat Hij in hun midden is als iemand Die (4). Jezus wil dat ook wij elkaar dienen en niet alleen aan (8) denken. Jezus laat zien hoe belangrijk het is om anderen (2) te hebben, voor hen te (10) en hen te (12).



Oplossing

a	b	c	d	c	d	e	f	g	h	i	j	c	e	k	i
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Dienaar zijn

Hoe kun jij een dienaar zijn voor anderen?

Zet een rondje om de dingen die jij deze week

(misschien vandaag al!) voor een ander zou kunnen doen!

Iemand een  
compliment  
geven

Samen met  
iemand spelen  
die alleen is

Een boek of spel  
delen met  
een ander

Iemand opvrolijken  
die dat nodig  
heeft

Verzin zelf nog iets  
anders wat je kunt  
doen en schrijf het  
in de lege hartjes!

Iemand troosten  
die zich verdrietig  
voelt

Je vader of moeder  
ergens bij helpen



 Koning JEZUS  
kwam niet op AARDE  
om GEDIEND  
te worden

maar om te  
DIENEN

Mattheüs 20 vers 28

