

**IN
GELOOF
JE
MANNETJE
STAAN**

23
03
25

Jeugddienst Hervormde kerk Dirksland

**Prop. W.A. den Hertog
Muziek: Difference
Zo 23 maart 18.00**

Voor de dienst: *Hart vol lof*

U verwelkomt ons in uw heiligdom,
Uw liefde trekt ons dichterbij.
U bent onze God, wij uw eigendom,
volledig aan U toegewijd.

(Refrein)

*Met een hart vol lof gaan wij door de poort.
We komen voor uw troon met luid gejuich.
Doe uw wil in ons, allerhoogste God.
Vol verwachting zien wij naar U uit.*

Uw trouw houdt ons bijeen door generaties heen.
Wij zijn het levende bewijs,
de hoop voor iedereen ligt in uw Naam alleen.
U was er en zult er altijd zijn. *(Refrein)*

We staan niet langer aan de zijlijn.
We rennen naar U toe, we rennen naar U toe.
Uw hart verlangt om dicht bij ons te zijn.
U komt ons tegemoet, U komt ons tegemoet.
2x

(Refrein)

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil 'k zijn.
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.

Welkom en mededelingen

Zingen (staande): *Huis van gebed*

Maak dit huis tot een huis van gebed,
waar U tastbaar aanwezig bent;
vol van uw glorie, vol van uw naam.
Alles wordt stil, slechts één stem spreekt ons aan.
Maak dit huis tot een huis van gebed.
Maak dit huis tot een huis van gebed.

Laat de beenderen weer leven, Heer.
Wek ze op, als uw kerk profeteert;
vol van uw glorie, vol van uw naam.

Alles wordt stil, slechts één stem spreekt ons aan.

Laat de beenderen weer leven, Heer.

Laat de beenderen weer leven, Heer.

Wij buigen neer voor U en wij verwachten U.

Bouw de ruïnes op, herstel uw kerk, Heer!

Kom stort uw Geest op ons, blaas ons nieuw leven in,
want wij verlangen naar herleving, Jezus.

Zet uw kerk weer in vuur en vlam,

Heilig God, dat ons hart weer brandt;

vol van uw glorie, vol van uw naam.

Alles wordt stil, slechts één stem spreekt ons aan.

Zet uw kerk weer in vuur en vlam.

Zet uw kerk weer in vuur en vlam.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: *Hart van aanbidding*

De muziek vervaagt, langzaam wordt het stil,
dan kom ik bij U. Met mijn grootste wens
iets te geven Heer, waar U blij mee bent.

(Refrein 1)

Ik geef U meer dan een lied

want, een lied op zichzelf

is niet waar U naar verlangt.

U kijkt veel dieper in mij

door de buitenkant heen

doorgrond het diepst van mijn hart.

(Refrein 2)

Ik wil terug naar het hart van aanbidding

en dan gaat het om U, om U alleen Jezus.

Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging

want het gaat toch om U, om U alleen Jezus.

Onvolprezen Heer, U bent zoveel meer
dan ik zeggen kan. Maar al ben ik zwak,
alles wat ik heb leg ik voor U neer.

(Refrein 1)

(Refrein 2) 2x

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Zingen: *Heer wijs mij Uw weg*

1 Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

3 Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

2 Heer, leer mij Uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw Woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

4 Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel) 2x
mijn weg gelopen heeft.)

Schriftlezing: Genesis 45:3-11 en 15 (NBV21)

³Hij zei tegen zijn broers: ‘Ik ben het, Jozef! Leeft mijn vader nog?’ Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven, ze waren verlamd van schrik. ⁴‘Kom toch dichterbij,’ zei Jozef tegen hen, en daarop gingen ze dicht naar hem toe. ‘Ik ben Jozef,’ zei hij, ‘jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. ⁵Maar blijf kalm en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden. ⁶Er heerst nu al twee jaar hongersnood in het land, en ook de komende vijf jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. ⁷God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen; zo wilde Hij veel levens redden. ⁸Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God; door Hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden, de bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. ⁹Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat zijn zoon Jozef hem het volgende laat weten: “God heeft mij heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe. ¹⁰U kunt in Gosen wonen, dicht bij mij, met uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen en geiten en uw runderen en wat u verder maar bezit. ¹¹Ik zal daar in uw onderhoud voorzien, want de hongersnood zal nog vijf jaar duren. Dan hoeft u geen gebrek te lijden, u niet en ook uw familieleden en uw dieren niet.””

¹⁵Jozef kuste al zijn broers, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Pas toen waren zijn broers in staat iets tegen hem te zeggen.

Lukas 6:27-31

²⁷Tegen jullie die naar Mij luisteren zeg Ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, ²⁸zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. ²⁹Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt ook je onderkleed niet. ³⁰Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. ³¹Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.

Zingen: *Als er vergeving is*

Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan.
Kan ik ooit vergeven wat mij is aangedaan.
De wonden in mijn ziel, de haat en bitterheid.
Lijken niet te helen niet door woorden niet door tijd

(Refrein)

*Maar als er vergeving is kan er genezing zijn
van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Als er vergeving is kan er genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.*

O God ik heb U nodig, ik kan het zelf niet.
Ik lijk haast te verstikken, in angst en in verdriet.
Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft,
Dwars door alles heen, wat mij beschadigd heeft.

(Refrein)

Geef mij de kracht van Uw liefde om verder te gaan,
ook al zal er een litteken blijven bestaan.
Want is Uw liefde niet sterker dan de dood
en Uw vergeving niet dieper dan mijn nood?

Want waar Uw vergeving is zal genezing zijn
van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Waar Uw vergeving is zal genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.

Preek: ‘In geloof je mannetje staan’

Zingen: *Tot je veilig bent*

Je bent niet vergeten
Er is geen dag dat ik niet aan je dacht, nee
Je bent niet verloren
Al ben je gebroken, je onschuld gestolen

Ik snap wat jij met al die stilte zegt
Ik hoor je SOS, je SOS

En ik verzamel een leger
Zal hemel en aarde bewegen
Mijn liefde vecht tot je veilig bent

Er is geen afstand
Al voel ik ver weg, ik ben daar waar je bent
Ik kan je overal horen
Ik heb je rug, al lijkt alles verloren

Ik snap wat jij met al die stilte zegt
Ik hoor je SOS, je SOS

En ik verzamel een leger
Zal hemel en aarde bewegen
Mijn liefde vecht tot je veilig bent
Ja, ik zet alles op alles
Ik laat jou in geen duizend jaar vallen
M'n liefde vecht tot je veilig bent

Ik snap wat jij met al je stilte zegt
En ik hoor je SOS, je SOS

Ik verzamel een leger
Zal hemel en aarde bewegen
Mijn liefde vecht tot je veilig bent
En ik zet alles op alles
Ik lat jou in geen duizend jaar vallen
M'n liefde vecht tot je veilig bent
Mijn liefde vecht tot je veilig bent

Zingen: *Houd vol*

Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

(Refrein)

*God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.*

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

(Refrein 2x)

Collecte

Dankgebed en voorbede

Geloofsbelijdenis

Zingen (staande): *Great are You Lord*

You give life, You are love
You bring light to the darkness
You give hope, You restore every heart that is broken
And great are You, Lord

It's Your breath in our lungs
So we pour out our praise, we pour out our praise
It's Your breath in our lungs
So we pour out our praise to You only

You give life, You are love
You bring light to the darkness
You give hope, You restore (You restore)
Every heart that is broken
And great are You, Lord

It's Your breath in our lungs
So we pour out our praise, we pour out our praise
It's Your breath in our lungs
So we pour out our praise to You only
2x

All the earth will shout Your praise
Our hearts will cry, these bones will sing
Great are You, Lord
All the earth will shout Your praise
Our hearts will cry, these bones will sing
Great are You, Lord
All the earth will shout Your praise
Our hearts will cry, these bones will say
Great are You, Lord

It's Your breath in our lungs
So we pour out our praise, we pour out our praise
It's Your breath in our lungs
So we pour out our praise to You only
2x

Vertaling:

U bent goed, liefdevol,
U bent licht in het duister
U geeft hoop, U herstelt,
Ieder hart dat is gebroken
Groot bent U Heer

t'is Uw Geest, die ons vult,
Dus wij prijzen Uw naam, wij prijzen Uw naam
t'is Uw Geest, die ons vult,
Dus wij prijzen Uw naam, wij prijzen Uw naam, alleen Uw naam

De aarde juicht en prijst Zijn naam
Ons hart roept uit, wat dood was leeft
Groot bent U Heer

Zegen

Na de dienst: Promises

God of Abraham
You're the God of covenant
And of faithful promises
Time and time again
You have proven
You'll do just what You said

Though the storms may come and the winds may blow
I'll remain steadfast
And let my heart learn when You speak a word
It will come to pass

Great is Your faithfulness to me
Great is Your faithfulness to me
From the rising sun to the setting same, I will praise Your name
Great is Your faithfulness to me

God from age to age
Though the earth may pass away
Your word remains the same, yea-eah
Your history can prove
There's nothing You can't do
You're faithful and true

Though the storms may come and the winds may blow
I'll remain steadfast
And let my heart learn, when You speak a word
It will come to pass

Great is Your faithfulness to me
Great is Your faithfulness to me
From the rising sun to the setting same, I will praise Your name
Great is Your faithfulness to me

Your faithfulness, it never runs out
It never runs out
Oh-oh, Your faithfulness
It never runs out (It never runs out)
It never runs out (It never runs out)

I put my faith in Jesus
My anchor to the ground
My hope and firm foundation
He'll never let me down

I put my faith in Jesus
My anchor to the ground
My hope and firm foundation (My hope and firm foundation)

He'll never let me down (He'll never let me down) 3x

Great is Your faithfulness to me
Great is Your faithfulness to me
From the rising sun to the setting same, I will praise Your name
In every season, great is Your faithfulness to me

Yes, I'll still bless You
In the middle of the storm, in the middle of my trial
I'll still bless You
In the middle of the road, when I don't know where to go
I'll still bless You
In the middle of my storm, in the middle of my trial
I'll still bless You
When I'm in the middle of the road and I don't know which way to go

Vertaling:

God van Abraham
U bent de God van het verbond
En van trouwe beloften keer op keer
U hebt bewezen, dat U doet wat U zegt

God van eeuw tot eeuw,
ook als alles hier verdwijnt staat uw woord nog overeind.
Uw geschiedenis bewijst: niemand is aan U gelijk en uw trouw is voor altijd.
Dwars door stormen heen, in de diepste zee blijf ik stevig staan.
Omdat mijn hart weet dat wanneer U spreekt, het gebeuren gaat.

Refrein:

Groot is uw trouw aan mij, o Heer.
Groot is uw trouw aan mij, o Heer.
Van het ochtendlicht tot het avondrood zing ik van uw naam.
Groot is uw trouw aan mij, o Heer.

Ik houd mij vast aan Jezus,
mijn hoop en zekerheid,
het anker van mijn leven,
een sterke rots is Hij!
Een sterke rots is Hij!

Gebed

Er kan na de dienst met u of met jou gebeden worden. Achter in de kerk staat ons pastorale team hiervoor klaar.

Meetpoint

Na deze dienst zijn alle 16+ jongeren (vanaf 4e klas) weer van harte welkom bij Meetpoint in Onder de wijk.

Jeugdpastoraat

Wij als jeugdpastoraat staan altijd klaar voor jongeren die om welke reden dan ook behoefte hebben aan een luisterend oor. Dus zit je ergens mee en heb je behoefte aan dat luisterend oor schroom dan niet om contact met ons op te nemen! Op de website van de gemeente vind je meer informatie over wie wij zijn en wat we doen! Je bent waardevol en geliefd bij Hem!

Een hartelijke groet,

Vanuit het jeugdpastoraat!

E-mailadres: jeugdpastoraat@hervormddirksland.nl

Telefoonnummer: 0653519762

Volgende jeugddiensten Difference:

25 mei 2025 ds. H.N. Visser

29 juni 2025 ds. L. Hoftijzer

14 september 2025 ds. H.N. Visser

9 november 2025 evangelist N. van Splunter