

WELKOMSTDIENST

" Nieuws van de Koning "

Zondag 27 april 2025

10:00 uur

Hervormde kerk Dirksland

DS. Ruilof van Putten

Muziek : GLORIFY

Orgel: Claudia van der Pijl



Voor de dienst: *Amazing Grace*

1 Amazing Grace, how sweet the sound.
That saved a wretch like me.
I once was lost, but now am found.
Was blind but now I see.

3 Through many dangers, toils and snares.
I have already come.
T'was Grace that brought me safe thus far.
And Grace will lead me home.

Vertaling:

1 Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

3 Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

2 T'was Grace that taught my heart to fear.
And Grace, my fears relieved.
How precious did that Grace appear.
The hour I first believed.

4 When we've been there ten thousand
years, Bright shining as the sun,
We've no less days to sing God's praise
Than when we'd first begun.

2 Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

4 Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Because He lives

(Chorus)

*Because He lives, I can face tomorrow
Because He lives, all fear is gone
Because I know He holds the future
And life is worth the living just because He lives*

God sent His Son, they called Him Jesus
He came to love, heal and forgive
He lived and died to buy my pardon
An empty grave is there to prove my Savior lives
(Chorus)

And then one day, I'll cross that river
I'll fight life's final war with pain
And then as death gives way to victory
I'll see the lights of glory and I'll know He lives
(Chorus)

Vertaling:

*Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg
Omdat ik weet Hij heeft de toekomst
En het leven is het leven waard omdat Hij leeft*

God stuurde Zijn Zoon, ze noemden Hem Jezus
Hij kwam om lief te hebben, te genezen en te vergeven
Hij leefde en stierf om mijn gratie te kopen
Een leeg graf is er om te bewijzen dat mijn Verlosser leeft

En op een dag zal ik die rivier oversteken
Ik zal de laatste oorlog van het leven met pijn voeren
En dan maakt de dood plaats voor overwinning
Ik zal de lichten van glorie zien en ik zal weten dat Hij leeft

Juicht, want Jezus is Heer / Hij is verheerlijkt

Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,
die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft;
Jezus de Koning,
die mensen het leven weer geeft.

Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog,
'k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.
Hij is mijn God,
zijn waarheid houdt eeuwig stand.
hemel en aard'
verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.

Welkom en mededelingen

Zingen (staande): *Heilige Geest van God*

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Stil gebed (staande)

Onze hulp: De dominee spreekt voor de Here God uit dat wij deze morgen
Zijn Hulp nodig hebben

Groet: De dominee begroet ons in de naam van God

Zingen (u mag staan of zitten): *Kom, nu is de tijd: aanbid Hem*

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.

Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God.

Kom, zoals je bent, aanbid Hem.

Kom, zoals je bent en geef je hart.

Kom.

Eens zal elke tong U belijden als Heer,

buigt zich elke knie voor U neer.

Toch heeft U het beste aan hem beloofd

die nu in U gelooft.

(2x)

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.

Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God.

Kom, zoals je bent, aanbid Hem.

Kom, zoals je bent en geef je hart.

Kom.

Kom.

Toekomst vol van hoop

1 In de nacht van strijd en zorgen.

Kijken wij naar U omhoog.

Biddend om een nieuwe morgen.

Om een toekomst vol van hoop.

2 Ook al zijn er duizend vragen.

Al begrijpen wij U niet.

U blijft ons met liefde dragen.

U die alles overziet.

(Refrein)

U geeft een toekomst vol van hoop.

Dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen.

Leidt ons door dit leven heen.

3 U heeft ons geluk voor ogen

Jezus heeft het ons gebracht

Mens, als wij, voor ons gebroken

In de allerzwartste nacht *(Refrein)*

4 U bent God, de Allerhoogste

God van onbegrensde macht

Wij geloven en wij hopen

Op het einde van de nacht *(Refrein 2x)*

Jezus, hoop van de volken

Jezus, hoop van de volken, Jezus trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop die God ons geeft.
Jezus, licht in het duister, Jezus waarheid die overwint;
U bent de bron van licht die in ons leeft.
U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood.

(Refrein)

*U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien.
U won van de dood, droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij U zijn.
Jezus, de hoop levend, in ieder die gelooft.
Heer ik geloof.*

Jezus, hoop van de volken ...

(Refrein)

Heer, ik geloof. (3x)

Leefregel

Zingen: Psalm 98 : 2 en 4

- 2 Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER' met blijde galmen,
gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt!
- 4 Laat al de stromen vrolijk zingen,
de handen klappen naar omhoog,
't gebergte vol van vreugde springen
en hupp'len voor des HEEREN oog.
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
de wereld in gerechtigheid;
al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
wordt in rechtmatigheid geleid.

Gebet om de hulp van de Heilige Geest bij het lezen van de Bijbel

Schriftlezing: Jesaja 52:1-12 en Markus 1:14 en 15 (NBV21)

¹Ontwaak, ontwaak, Sion, en bekleed je met je kracht! Bekleed je met je pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad. Nooit meer zul je worden betreden door wie onbesneden is, of onrein. ²Klop het stof van je af en sta op, Jeruzalem, neem plaats op de troon. De ketenen om je hals zijn losgemaakt, gevangene, vrouwe Sion. ³Want dit zegt de HEER: Voor niets zijn jullie verkocht, zonder geld koop Ik jullie weer vrij. ⁴Dit zegt God, de HEER: Eerst trok mijn volk naar Egypte om daar als vreemdeling te leven, later werd het door Assyrië onderdrukt. ⁵Wat win Ik daar nu bij? – spreekt de HEER. Voor niets is mijn volk weggenomen, hun leiders weeklagen – spreekt de HEER –, dag in dag uit wordt mijn naam beschimpt. ⁶Daarom, op die dag, zal mijn volk mijn naam kennen, beseffen dat Ik het ben die zegt: ‘Hier ben Ik.’ ⁷Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’ ⁸Hoor! Je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen: de HEER keert terug naar Sion. ⁹Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de HEER troost zijn volk, Hij koopt Jeruzalem vrij. ¹⁰De HEER ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken, en de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt. ¹¹Weg! Ga weg! Ga daar weg! Raak niets aan dat onrein is. Jullie die het heilige gerei van de HEER dragen, ga daar weg en blijf rein. ¹²Maar jullie hoeven niet overhaast te gaan, jullie vertrek is geen vlucht, want de HEER gaat voor jullie uit, de God van Israël vormt je achterhoede.

¹⁴Nadat Johannes gevangengenomen was, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws verkondigde. ¹⁵Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.’

Zingen kinderlied: *Zoekt eerst het Koninkrijk van God*

1 Zoekt eerst het koninkrijk van God, *(Refrein)*
en Zijn gerechtigheid, *Halleluja, halleluja, halleluja,*
en dit alles ontvangt u bovendien. *Hallelu, halleluja.*
Hallelu, halleluja.

2 Men kan niet leven van brood
alleen, maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja. *(Refrein)*

3 Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja. *(Refrein)*

Preek over het thema: ‘Nieuws van de Koning’

Zingen: *Bouw Uw koninkrijk*

1 Kom, vestig Uw gezag,
wees Koning in ons hart.
Herstel Uw beeld in ons;
onthul Uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw;
een laaiend vuur in onze ziel.
Stort Uw Geest uit, laat Uw kracht weer zien.
Wij zijn Uw kerk.
Heer, maak ons sterk in U.

2 Wij dorsten naar Uw rijk
en Uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in
en geeft ons leven zin:
gevangen harten worden vrij.
Verslagen mensen troosten wij;
zelfs de blinden zien Uw heerschappij.
Wij zijn Uw kerk.
Hoor ons gebed en kom!

(Refrein)

*Bouw Uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon Uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul Uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot Uw koninkrijk verschijnt.*

3 Uw ongetemde kracht
verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht
vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;
leer ons te doen wat U ons vraagt,
vol van Jezus' liefde en zijn kracht.
Wij zijn Uw kerk.
Heer, doe Uw werk door ons.

(Refrein)

We danken de Heer en bidden voor anderen

Onze gaven worden ingezameld (*een vrijwillige bijdrage aan de doelen die op het scherm vermeld staan, dit kan een manier zijn om God te danken voor wat je hebt en zo anderen te helpen*)

Zingen (staande): Jezus overwinnaar

Waar U verschijnt wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijd.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

(Refrein)

*Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam.
Jezus, Overwinnaar.*

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven.

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer! *(Refrein2x)*

Naam boven alle namen (7x)
(Refrein)

*Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam.
Jezus, Overwinnaar.
U bent Jezus, Overwinnaar.
U bent Jezus, Overwinnaar!*

**Aan het einde van de dienst is het niet nodig met lege handen weg te gaan:
we ontvangen de zegen van onze God
Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed**

Zingen: *Wilhelmus*

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Na de dienst: orgelspel

Is er iets waarvoor u of jij graag persoonlijk gebed wilt ontvangen dan kan dat. Achter in de kerk en bij de preekstoel staan mensen klaar om met u/jou te bidden. U/jij kunt met hen in vertrouwen delen waarvoor u/jij gebed wilt. Zij zullen, als u of jij dat toestaat, de hand op je schouder leggen en samen met en voor u/jou bidden. Ook kan hier aangegeven worden of u/jij naar aanleiding van de dienst nog een pastoraal gesprek wil.

Heeft u vragen naar aanleiding van de dienst dan kunt u contact opnemen met de dominee via: dsruilof@kpnmail.nl

Na de dienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie, thee, limonade buiten of onder de toren.

Onze kerkdiensten zijn elke zondag om 10.00 en 18.00 uur.

Ook zijn onze diensten live of achteraf te beluisteren via:
www.kerkdienstgemist.nl



De volgende welkomstdiensten:

Zondag 20 juli 2025 10.00 uur Keigave dienst (Victoriahal) Annegreet van Putten

Zondag 28 september 2025 10.00 uur Alphadienst ds. G.J.H. Vogel

Zondag 26 oktober 2025 18.00 uur ds. J. het Lam

Vriendelijk verzoek om deze orde van dienst mee naar huis te nemen.

